

"STICHTING GEHEIM LEGER - (1940-1945) - FONDATION ARMEE**SECRETE**

Stichting van Openbaar Nut - Fondation d'Utilité Publique.

K.B.van 19/02/2002 - Staatsblad van 18/07/2002 - A.R. du 19/02/2002 - Moniteur du 18/07/2002.

Sociale Zetel: Kwartier Koningin Elisabeth - Blok METEO- Eversestraat, 1 - 1140 BRUSSEL - FAX: 02/ 701.61.28

Siège Social: Quartier Reine Elisabeth - Bloc METEO - Rue d'Evere, 1 - 1140 BRUXELLES - FAX: 02/ 701.61.28.

Correspondentieadres / Adresse de CorrespondanceC/O F. Alderweireldt -Zaakvoerder / Gestionnaire- E-Mail : alderweireldt.frans@skynet.be
Avenue Jules César-laan , 14 - 1150 Brussel/Bruxelles.Tel/Fax: 02/ 763.39.60. Website : www.sql-fas.be Banque/Bank: 310-1246130-57

GL News Letter A.S.**Nr. 2/2007 (N)**

Oktober 2007.

Aan de bestemmingen van de «NEWS LETTER G.L. ».

1. TOESPRAAK van de VOORZITTER van de « STICHTING GEHEIM LEGER 1940/45 » op 08 mei 2007 aan het graf van de Onbekende Soldaat.

Op 08 mei van elk jaar grijpt een nationale plechtigheid plaats bij het graf van de Onbekende Soldaat ter herinnering aan de slachtoffers van de oorlogen.

De Minister van Defensie had eraan gehouden dat in 2007 de JEUGD erbij zou betrokken worden teneinde de MEMORIE in stand te houden.

Deze plechtigheid werd dan ook dit jaar met bijzondere luister gehouden.

Verschillende sprekers waaronder afgevaardigden van de JEUGD en van OUDSTRIJDERS namen er het woord.

Het Nationaal Eenheidsfront van OUD-STRIJDERS (NEFOS) dat jaarlijks belast wordt met de organisatie, had zijn vice-voorzitter Ere-Kolonel Stafbrevethouder Gui(do) VAN POUCKE (tevens Voorzitter van de Stichting G.L.) opgedragen het woord in het Nederlands te richten tot de talrijke aanwezige binnenlandse- en buitenlandse prominenten en afgevaardigden van de JEUGD.

Hierna de tekst van deze toespraak :

« Dames, Heren, Geachte Aanwezigen en Jeugd van heden »

Waarom staan we hier vandaag bij het graf van de onbekende soldaat, op een plaats aan de oorlog gewijd, maar tot vrede, verstandhouding en eendracht aanmanend ? Vandaag, juist 62 jaar geleden, was er overal feest, ook bij ons in BELGIË, want de Tweede Wereldoorlog in EUROPA was op 08 mei 1945 voorbij ! Vanaf nu zou er alleen nog VREDE zijn : en voor ALTIJDzo dacht men immers !!!

Na de verschrikkelijke oorlog van 1914-1918 met zijn 9,8 miljoen doden die voor 95% MILITAIEREN waren, wachtte men met grote angst de verliescijfers af van het conflict 1940-1945 : maar die waren nog veel indrukwekkender ! Zelfs nu in 2007 is het nog onmogelijk precieze getallen te citeren ! Maar schattingen, die wellicht nog onder de realiteit liggen, spreken van 55 miljoen doden, waarvan 48% militairen en 52% BURGERS ! Voor BELGIE worden de verliezen van W.O.II op niet minder dan 10.000 militairen en 50.000 burgers geschat !

“STICHTING GEHEIM LEGER - (1940-1945) - FONDATION ARMEE SECRETE”

Stichting van Openbaar Nut - Fondation d'Utilité Publique.

K.B. van 19/02/2002 – Staatsblad van 18/07/2002 - A.R. du 19/02/2002 – Moniteur du 18/07/2002.

Sociale Zetel: Kwartier Koningin Elisabeth – Blok METEO - Eversestraat, 1 – 1140 BRUSSEL – FAX: 02/ 701.61.28

Siège Social: Quartier Reine Elisabeth – Bloc METEO – Rue d'Evere, 1 – 1140 BRUXELLES – FAX: 02/ 701.61.28.

Correspondentieadres / Adresse de Correspondance

C/O F. Alderweireldt -Zaakvoerder / Gestionnaire- E-Mail : alderweireldt.frans@skynet.be

Avenue Jules César-laan , 14 - 1150 Brussel/Bruxelles.

Tel/Fax: 02/ 763.39.60. Website : www.sql-fas.be Banque/Bank: 310-1246130-57

GL News Letter A.S.

Nr. 2/2007 (F).

Octobre 2007.

Aux destinataires du «News Letter A.S. » :

1. **ALLOCUTION du PRESIDENT de la « FONDATION ARMEE SECRETE 1940-45» le 08 mai 2007 au Monument du Soldat Inconnu »**

Etant donné que le 08 mai de chaque année une cérémonie nationale se déroule au Monument du Soldat Inconnu à la mémoire des victimes des guerres et que le Ministre de la Défense tenait spécialement que la Jeunesse y soit impliquée afin de contribuer à la MEMOIRE, cette cérémonie fut célébrée cette année avec un lustre particulier.

Plusieurs orateurs dont des représentants de la JEUNESSE et des ANCIENS COMBATTANTS y prirent la parole.

Le Front Unique National des Anciens Combattants (FUNAC) qui chaque année organise la cérémonie avait délégué son Vice-Président , le Colonel (Hre) Breveté d'Etat-Major Guy VAN POUCKE a y prendre la parole en néerlandais et de s'adresser aux nombreux dignitaires nationaux et internationaux et à la JEUNESSE.

Ci-dessous une traduction libre de ses paroles :

« Mesdames, Messieurs, Chère Jeunesse,

Pourquoi sommes nous aujourd'hui ici, devant la tombe du soldat inconnu, ce lieu qui symbolise la guerre, mais exhorte à la Paix, à la compréhension et à la concorde ?

Il y a exactement 62 ans, le 08 mai 1945, c'était partout la fête comme chez nous en Belgique, car la Seconde Guerre mondiale avait pris fin en EUROPE.

A partir de là on voulait croire à une PAIX définitive : pour TOUJOURS et PARTOUT !

Après la terrible guerre 1914-1918 et ses 9,8 millions de morts dont 95% de Militaires, c'est avec une extrême inquiétude qu'étaient attendus les résultats du conflit 1939-45 :

Mais ils furent encore plus impressionnants ! Même maintenant en 2007, il n'est guère possible de donner avec précision le nombre des victimes. Les estimations, sans doute inférieures à la réalité, font état de 55 millions de morts dont 48% de militaires et 52% de civils !

Pour la BELGIQUE, les pertes de la Seconde Guerre mondiale dépassent les 10.000 militaires et 50.000 civils. Aujourd'hui, comme chaque 08 mai, c'est à eux que nous rendons hommage.

VANDAAG, zoals iedere 08 mei gedenken we hen.

Ondanks de stellige overtuiging en wil om NOOIT meer oorlog te voeren en ondanks de oprichting van de Verenigde Naties die ervoor moesten zorgen, was het mensdom nog steeds NIET geleerd en zou de oorlog in KOREA opnieuw 9,2 miljoen doden eisen (ditmaal 16% militairen en 84% burgers).

Hoeveel oorlogen, opstanden, genocide en terreurdaden waarbij steeds meer en meer burgers het slachtoffer werden zijn er sindsdien niet gevolgd (Algerije, Vietnam, Midden-Afrika, Midden-Oosten...)?

Dank zij de EEG en de NAVO zijn wij, BELGEN, sinds 1945 gelukkig ontsnapt aan dergelijke gewapende conflicten? Laat ons hopen dat dit zo blijft!

Het zijn wellicht NIET altijd diegenen die de verschrikkingen van een oorlog van dichtbij al té goed kennen en meemaken, maar meestal de **politieke gezagsdragers**, die door gebrek aan overleg, misverstanden en fanatisme zulke catastrofes uitlokken!

De OUDSTRIJDERS hopen dat ALLE vreemde staatshoofden en dignitarissen die bij een bezoek aan BELGIE protocollair eer komen bewijzen aan de ONBEKENDE SOLDAAT wél degelijk beseffen welke grote verantwoordelijkheid op hun schouders rust.

Het ware wellicht ook geen slecht idee mochten de nieuwe Belgische ministers en volksvertegenwoordigers, alsmede de leidinggevende internationale ambtenaren van NATO en EEG bij het begin van hun ambtsperiode in groep een geleid bezoek brengen aan één of meerdere oorlogskerkhoven die zo talrijk in BELGIE bestaan.

Ook een bezoek aan het gewezen concentratiekamp BREENDONCK zou zeker opportuun zijn. De (school)jeugd zou er ongetwijfeld ook baat bij vinden om als MEMORIEPLICHT de gevolgen van fanatisme, racisme en gebrek aan verstandhouding eens visueel te aanschouwen!

Mogen ook weldra ALLE legers van de wereld de (wapen)spreuk van de BELGISCHE strijdkrachten «**VOORRANG AAN VREDE**» in hun banier voeren en toepassen!
Ik dank u voor uw aandacht."

2. OVERLIJDEN VAN Kolonel SBH b.d. René Ridder BAUDUIN –Ere-Vice-Voorzitter KUVGL.

Op 26 mei 2007 overleed ons oudste lid van het GEHEIM LEGER op bijna 102-jarige ouderdom.

Hierna volgt een vrije vertaling van de rede uitgesproken door Kolonel b.d. Vice-Voorzitter Joseph LINSMEAU van de Stichting Geheim Leger tijdens de begrafenisdienst te LIMAL op 01 juni 2007.

« Geachte familie en vrienden,

Men mag nog zo goed weten dat aan alles een einde komt, maar als de tijd gekomen is - zelfs na meer dan een eeuw- dan is het afscheid toch nog altijd pijnlijk!

Vandaag nemen we met droefenis afscheid van René, Ridder BAUDUIN, een man van aanzien en een groot dienaar van ons Land.

Om ons hiervan te overtuigen volstaat het zijn loopbaan en ook zijn leed te gedenken!

Geboren te NAMUR op 26 oktober 1905, toen hij pas negen jaar oud was, verloor hij zijn vader gevallen op het veld van eer op 25 augustus 1914.

Met zijn moeder en broer worden ze opgenomen bij zijn grootouders te LIMAL.

Na zijn lagere school volgt hij les in de Middelbare School bij de Broeders der Kristelijke scholen te Wavre om vervolgens zijn humaniora te volmaken in de Cadetten-school, waarvan hij tot aan zijn dood veruit de oudste in leven was.

In 1924 wordt hij als 11^{de} op 150 toegelaten tot de Militaire School en beëindigt « met onderscheiding » zijn officiers-vormig. Als onderluitenant wordt hij aangeduid voor het 3^{de} Lansiers te ANTWERPEN.

Malgré la conviction profonde et la volonté de ne plus jamais faire la guerre et malgré la création de l'Organisation des Nations Unies, chargés d'y veiller, l'humanité n'a toujours pas compris et en COREE la guerre a une fois de plus exigé 9,2 millions de morts, cette fois 16 % de militaires et 84% de civils !

Que de guerres, d'insurrections et d'actions terroristes successives dont les victimes civiles furent de plus en plus nombreuses (Algérie, Vietnam, Moyen-Orient, Afrique...) ? Ce ne sont pas toujours ceux qui connaissent le mieux les horreurs de la guerre, mais bien les responsables politiques qui par manque de réflexion ou malentendu déclenchent de telles catastrophes .

Les anciens combattants espèrent que les Chefs d' Etat et dignitaires étrangers qui, de passage à Bruxelles, rendent un hommage protocolaire à ce soldat inconnu, sont bien conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules

Il ne serait sûrement pas inutile que nos Ministres et représentants ainsi que les dirigeants internationaux de l'OTAN et de la CEE, à l'occasion de leur entrée en fonction, participent à une visite guidée d'un ou plusieurs cimetières militaires, si nombreux en Belgique ! Une visite au Fort de Breendonck serait également opportune.

*Comme «**Devoir de Mémoire** » la population scolaire aurait grand intérêt à prendre connaissance «**de visu** » des conséquences du fanatisme, du racisme et de la mésestimation.*

*Puissent TOUTES les armées du monde adopter et appliquer bientôt la devise des Forces Armées Belges «**Priorité à la PAIX** » !*

2. DECES du Colonel B.E.M. e.r. René Chevalier BAUDUIN – Vice-Président (Hre) de l'URFAS.

Le 26 mai 2007 le plus ancien des membres de l' ARMEE SECRETE s' éteignait à LIMAL à l'âge de près de 102 ans.

Ci-dessous le texte de l'oraison funèbre prononcé le 01 juin 2007 à l'église de LIMAL par le Colonel e.r. Joseph LINSMEAU, Vice-Président de la «Fondation Armée Secrète » :

«Chère Famille, Mesdames, Messieurs,

On a beau savoir que la mort mettra un terme à toute existence humaine, quand l'échéance est là, même après un siècle, c'est toujours douloureux.

Aujourd'hui, nous déplorons le départ du Chevalier René BAUDUIN, homme de bien, grand serviteur du Pays.

Pour s'en convaincre, il suffit de remémorer la carrière de dévouement et de souffrance qui fut la sienne.

Né à NAMUR en 1905, il a à peine neuf ans quand son père est tué à l'ennemi le 25 août 1914. Avec sa mère et son frère ils sont recueillis chez les grands parents à LIMAL.

Après l'école primaire, il fréquente l' Ecole Moyenne chez les Frères des écoles Chrétiennes à Wavre et poursuit ses humanités à l' Ecole des Cadets, dont il restait jusqu'à sa mort de loin le plus ancien.

Il est admis à l' Ecole Militaire en 1924 comme 11e sur 150 et termine avec «Distinction ». Le sous-lieutenant Bauduin est affecté au 3^e Lanciers à ANTWERPEN. 1933-1935, il est stagiaire à l' Ecole de Guerre et est B.E.M.

Il participe à la Campagne de 1940 avec l' E.M. du Corps de Cavalerie et après la capitulation s'échappe le 30 mai du lieu de rassemblement et rentre chez lui.

Fin 1940, il occupe la fonction de Chef de Cabinet du Gouverneur de la Province de Namur, position idéale pour la récolte de renseignements.

In de periode 1933-1935 is hij stagiair in de Krijgsschool en wordt hij Stafbrevehouder (SBH).

In 1940 neemt hij deel aan de 18-daagse veldtocht bij het Hoofdkwartier van het Cavaleriecorps en na de capitulatie ontsnapt hij aan krijgsgevangenschap door op 30 mei, in plaats van de opgelegde verzamelplaats te vervoegen, hij terug naar huis keert. Eind 1940 vervult hij de functie van Kabinetschef van de gouverneur van de provincie Namen, een ideale plaats om inlichtingen te verzamelen.

In 1941 wordt hij gerekruteerd door kolonel SBH BASTIN van het BELGISCH LEGIOEN (toekomstig Geheim Leger) waarvan hij Stafchef wordt na de aanhouding van kapitein SBH Melchior, en blijft hij inlichtingen verzamelen.

Hij verschaft onderdak en helpt kapitein Henri de la Lindi die in 1942 in de omgeving van Ciney uit Engeland gearachuteerd werd.

Aangehouden op 17 maart 1943 na verklikking, wordt hij hardhandig en zonder succes door de GESTAPO ondervraagd en opgesloten in de gevangenis van Sint Gilles., vandaar werd hij overgebracht naar BREENDONCK voor verdere ondervraging en foltering. Vijf maanden terreurregime, ontbering en slagen zonder toegeven deden hem er 25 Kg afvallen !

Als N.N. (Nacht und Nebel) werd hij vervolgens overgebracht naar de gevangenis van ESSEN, waar het regime wat minder streng was, maar waar regelmatig gebombardeerd werd.

Daarna werd hij overgeplaatst naar het kamp van ESTERWEGEN waar de N-N gevangenen bijeengebracht werden.

In maart 1944 wordt de groep Belgische officieren naar GROSS ROZEN gestuurd waar ze allen zullen omkomen van uitputting. Een wonderlijke vergissing tijdens het appél maakt dat slechts twee onder hen, namelijk de officieren BAUDUIN en FRANCKX aan dit lot ontsnappen.

Van mei 1944 tot maart 1945 kent hij, volgens zijn verklaringen, een minder streng regime te KAISHEIM, waar hij echter kennis maakt met de strengheid van het cachot wegens zijn glimlach en zijn uitdagende houding ten opzichte van zijn bewakers. Zijn calvarie loopt verder totdat hij in de hel van de strafcompagnie te DACHAU aankomt en er uiteindelijk op 28 april 1945 door de Amerikanen bevrijd wordt.

Op 12 mei 1945 keert hij terug naar België om er opnieuw zijn familie te vinden.

Tussen 1946 en 1950 werkt hij voor vijf opeenvolgende ministers op het Kabinet van Landsverdediging waar hij zich inlaat met de problemen van de politieke gevangenen, Weerstanders en Agenten van de inlichtingendiensten.

In 1950 wordt hij tot kolonel van zijn wapen (cavalerie) bevorderd waar de paarden door pantserwagens vervangen werden.

Hij wordt tot 1962 (datum van zijn pensioen) aangesteld als Militair Attaché te PARIJS en te BERN.

Hij zal zich dan verder toeleggen op talrijke vrijwillige en onbezoldigde sociale en vaderlandse activiteiten zoals ondermeer :

- Bestuurslid van het Fort van BREENDONCK
- «les Petits Sapins » van abbé Froidure
- Nationaal werk van de Oud-strijders
- Fonds voor hulpbehoevende Politieke Gevangenen
- Stichtend lid van de Verbroedering van Officieren vrijwilligers
- Stichtend lid en Voorzitter van Mars en Mercurius
- Bestuurslid en Vice-Voorzitter van de Koninklijke Unie der Verbroederings van het Geheim Leger (KUVGL)
- Voorzitter van de Verbroedering van de Anciens van ESTERWEGEN.

En 1941 il est recruté pour la Légion Belge, future Armée Secrète, par le Colonel BEM BASTIN et en devient le Chef d'EM après l'arrestation du capitaine BEM Melchior, tout en poursuivant ses activités de renseignement.

Il héberge et aide le capitaine Henri de la Lindi, parachuté en 1942 près de Ciney.

Arrêté le 17 mars 1943, à la suite d'une dénonciation, il est cuisiné sans succès par la GESTAPO, incarcéré à Saint Gilles, puis transféré à BREENDONCK pour interrogatoires plus musclés. Cinq mois de ce régime de terreur, privations et coups lui feront perdre 25 Kgs, sans faire fléchir sa détermination.

Classé N.N. (Nacht und Nebel) il transite ensuite par la prison de ESSEN, où le régime est moins dur mais les bombardements incessants et arrive au camp d' ESTERWEGEN où sont regroupés des N.N.

En mars 1944, le groupe des Officiers Belges est expédié vers GROSS ROZEN où tous mourront d' épuisement. Une erreur providentielle lors de l'appel pour le convoi permet aux seuls Bauduin en Franckx d'échapper à ce sort funeste.

De mai 1944 à mars 1945 il connaît à KAISHEIM un régime moins rigoureux que Breendonck, suivant ses propres termes, mais son sourire a le don d'exaspérer les gardiens qui lui font connaître les rigueurs du cachot.

Son calvaire se poursuit ensuite dans l'enfer de la Strafkompagnie à DACHAU où à l'arrivée des américains le 28 avril apporte la délivrance.

Il rentre en BELGIQUE le 12 mai 1945 et retrouve sa famille. De 1946 à 1950 il traite au Cabinet de la Défense nationale les problèmes des prisonniers politiques, des Résistants et des Agents de renseignement, pour cinq Ministres successifs.

En 1950 promu Colonel BEM dans l'arme où les montures ont tellement changé, il est désigné comme Attaché Militaire à PARIS et BERNE jusqu' en 1962 à la date de sa retraite.

Il se consacre alors à de nombreuses activités bénévoles dans des Fondations et Associations à caractère social et patriotique.

On le connaîtra ainsi comme :

- Administrateur du Fort de Breendonck
- aux Petits Sapins de l'Abbé Froidure
- à l'oeuvre Nationale des Anciens Combattants
- au FonPrisPol, pour les P.P. en difficulté
- il sera membre fondateur de l'Amicale des Officiers Combattants Volontaires
- membre fondateur et président de l'Amicale de Mars et Mercure
- Administrateur et Vice-président de l'Union (Royale) des Fraternelles de l'Armée Secrète
- Président de la Fraternelle des Anciens d'Esterwegen.

Autant d'activités dans lesquelles on a pu apprécier ses grandes qualités de générosité, droiture et tolérance ainsi que son sourire accueillant que la captivité n'avait pas altéré.

Ses mérites lui ont valu d'être reconnu comme

- Adjudant des services de Renseignement
- Lieutenant-Colonel de la Résistance.

et honoré de très nombreuses distinctions belges et étrangères, telles :

- Commandeur de l'Ordre de Léopold
- Commandeur de l'Ordre de la Couronne
- Commandeur de l'Ordre de Léopold II
- Commandeur de la Légion d'Honneur
- Croix de Guerre 1940-1945 avec palmes
- Croix de Guerre française avec palme

Bij al deze activiteiten heeft men steeds zijn vrijgevigheid, eerlijkheid en tolerantie, alsmede zijn welkomende glimlach – die in zijn gevangenschap niet was teleorgestaan-kunnen bewonderen !

Wegens zijn oorlogsverdiensten werd hij erkend als

- *Adjutant van de Inlichtingendiensten*
- *Luitenant-Kolonel van de Weerstand*

hij werd tevens vereremerkt met talrijke Belgische en buitenlandse onderscheidingen zoals :

- *Commandeur in de Leopoldsorde*
- *Commandeur in de Kroonorde*
- *Commandeur in de Leopold II - orde*
- *Commandeur de la Légion d'Honneur*
- *Oorlogskruis 1940-45 met palmen*
- *Frans Oorlogskruis met palmen*
- *Kruis van de Politieke Gevangene (met Vijf sterren)*
- *Medaille van de Weerstand.*

Uiteindelijk werd hij ook door Koning Albert II tot de adelstand verheven met de titel van RIDDER (K.B. van 11 juli 1997).

3. OVERLIJDEN te TURNHOUT van de NATIONALE VOORZITTER van de ACTIERAAD van de WEERSTAND (A.R.W.)

Op 10 juli 2007 overleed Kapitein-commandant o.r. **Arthur PETILLON** (dit « Eugène »). Geboren te Montrouge (Fr) op 11 oktober 1924 werd hij op jonge leeftijd reeds lid van de « Gewapende Partizanen » van Péruwelz.

Tijdens een gevecht met de Duitse bezetter, waarbij hij meerdere vijanden neerschoot, werd hij zwaar gewond, maar kon ontsnappen; dook onder en werd verzorgd door een geneesheer van het Geheim Leger.

Zijn opgelopen verwondingen zouden tot aan zijn dood hem blijvend hinderen !

Daar de Duitsers er niet in slaagden hem aan te houden, werden zijn ouders gearresteerd die nadien omkwamen in gevangenschap.

Na de Bevrijding werd hij benoemd tot onderluitenant in het leger waar hij het bracht tot Kapitein-commandant.

Hij was een echt weerstander in hart en nieren en een prachtig officier !

Enkele jaren geleden werd hij verkozen tot Nationale Voorzitter van de Actieraad van de Weerstand, waar hij een groot bezieler was van de EENHEID en VERBONDENHEID van ALLE gewezen weerstanders ! Hij genoot er de achting van AL hun vertegenwoordigers.

Hij was houder van meerdere onderscheidingen, waaronder het Oorlogskruis 1940-45.

We zullen hem erg missen !

4. "PRIJS 2009 "Stichting Geheim Leger" :

De manuscripten of sinds 2004 gepubliceerde werken die bij voorrang dienen om in aanmerking te komen voor de "Prijs 2009", moeten VOOR 31 december 2008 ingediend te worden (bij voorkeur in TWEE (2) exemplaren) op het Secretariaat van de Stichting (correspondentieadres) .

De uitreiking van de "PRIJS 2009" zal geschieden in NOVEMBER 2009.

- Croix de Prisonnier Politique avec cinq étoiles
- Médaille de la Résistance.

Enfin Sa Majesté le Roi Albert II lui confère le titre de CHEVALIER par A.R. du 11 juillet 1997 !

3. DECES à TURNHOUT du PRESIDENT NATIONAL du COMITE d' ACTION de la RESISTANCE (C.A.R.)

Le 10 juillet 2007, le Capitaine-commandant e.r. Arthur PETILLON (dit «Eugène») nous quittait. Il était né à Montrouge (Fr) le 11 octobre 1924. Très jeune il deviendra membre des «Partisans Armés» de Péruwelz.

Durant un combat avec des éléments de l'occupant allemand, où il abattit plusieurs ennemis, il fut gravement blessé. Malgré ses blessures il réussit à s'échapper, prenait le maquis où il fut soigné par un médecin de l' Armée Secrète.

Ses blessures encourues lui nuiraient jusqu'à sa mort !

Puisque les Allemands ne parvenaient pas à l'arrêter ce sont ses parents qui furent déportés dans les bagnes nazis où ils périrent.

Après la guerre il fut nommé sous-lieutenant et fut pensionné comme capitaine-commandant.

Arthur était un vrai résistant et un officier modèle.

Depuis quelques années il était Président National du Comité d'Action de la Résistance, où il fut un grand partisan de l'UNITE et de l'UNION de TOUS les anciens résistants !

Pour ses qualités il fut respecté par TOUS les représentants des différentes organisations de de la Résistance.

Il était titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, dont la Croix de Guerre 1940-45 .

Il nous manquera à tous !

4. PRIX 2009 "Fondation Armée Secrète" (RAPPEL)

Les travaux présentés, manuscrits ou ouvrages - en priorité publiés depuis 2004 – peuvent être pris en considération pour l'attribution du "Prix 2009" et doivent parvenir (de préférence en DEUX (2) exemplaires) au Secrétariat de la Fondation (adresse de correspondance) AVANT le 31 décembre 2008.

Le "PRIX 2009" sera décerné en NOVEMBRE 2009.

5. LISTE DES MEMBRES EFFECTIFS et SYMPATISANTS & UTILITE des NEWSLETTERS

Nous demandons pour la DERNIERE fois aux Fraternelles encore actives (de l'URFAS) de nous communiquer le nombre de leurs membres actuels (voir Annexe B du Newsletter N°2/2006) -copie ci-jointe –

Le Newsletter N°2/2007 sera le dernier pour ceux qui n'ont PAS répondu AVANT le 01 novembre 2007 !

6. WEBSITE & E-MAIL :

Le Website de la « Fondation Armée Secrète 1940-45 » est maintenant opérationnel :

www.sgl-fas.be

5. LIJST EFFECTIEVE LEDEN EN SYMPATHISANTEN & NUT VAN GL NEWSLETTER

Er wordt voor de LAATSTE maal beroep gedaan op nog bestaande (KUVGL) verbroederings die nog actief zijn om de Bijlage B van NEWSLETTER N°2/2006 (Kopij hierbij) op te sturen naar het correspondentieadres van de Stichting G.L. Deze "News Letter" zal dan ook de **LAATSTE** zijn die diegenen zullen ontvangen die nagelaten hebben ons de inlichtingen vermeld op de Bijlage te melden.

6. WEBSITE & E-MAIL

De Website van de "Stichting Geheim Leger 1940-45" is vanaf heden operationeel en luidt:

www.sgl-fas.be

Deze uitgebreide WEBSITE kwam tot stand door de bereidwillige tussenkomst van een "jongere", namelijk KENNETH GEETS, de zoon van ons bestuurslid Carl Geets .
ONZE HARTELIJKE DANK HIERVOOR !!!

Het E-mail adres blijft onveranderd :

alderweireldt.frans@skynet.be

Let op: ELKE aanvraag voor inlichtingen over een bepaalde persoon (weerstander) moet STEEDS vermelden: NAAM, Voorna(a)m(en), geboortedatum.

**De VOORZITTER
Gui(do) VAN POUCKE.**



Ce website a été réalisé bénévolement par un « jeune », KENNETH GEETS, le fils de notre administrateur Carl Geets.

AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS !!!

L'Adresse **E-Mail** reste inchangée :

alderweireldt.frans@skynet.be

Pour mémoire : TOUTES demandes de renseignements au sujet d'anciens résistants doivent obligatoirement mentionner le NOM, PRENOM(s), et DATE de NAISSANCE.

**Le PRESIDENT
Guy VAN POUCKE.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Van Poucke', is written over a horizontal line that is crossed by a vertical line.

ANNEXE/BIJLAGE : B.

A RENVoyer A / TERUGSTUREN AAN :

« STICHTING GEHEIM LEGER / FONDATION ARMEE SECRETE »
Avenue Jules César-laan, 14
1150 -BRUSSEL / BRUXELLES.

QUESTIONNAIRE - VRAGENLIJST :

NAAM van VERBROEDERING :

NOM de la FRATERNELLE :

VZW of Feitelijke vereniging :

ASBL ou Association de fait :

ADRES(SE) pour contacte / voor contact:

Tel/Fax :

E-mail :

NOM du RESPONSABLE (et fonction) :

NAAM van VERANTWOORDELIJKE (en functie) :

AANTAL LEDEN / NOMBRE DE MEMBRES :

- Erkende weerstanders / Résistants reconnus :
- Sympathisanten :

ACTIVITEITEN ? / ACTIVITES ? :

REMARQUES / OPMERKINGEN (désirs-wensen):

« GL-NEWS LETTER-AS » onderlijnen/sousigner

onontbeerlijk - nuttig - geen mening - onnuttig

indispensable - utile - pas d'opinion - sans valeur

Naam/nom - handtekening/signature